

Julbrev



Stor och liten

Vår förening Franciskus på Kökar är ute på en vådlig resa. Vi finns för att ge församlingen stöd i att ordna franciskusfesten var sommar, men har tagit på oss att bygga om församlingshem och ladugård till härbärgen. Vi är en viktig del i skapandet av en pilgrimsled i St Olavs fotspår, från Novgorod till Trondheim.

Vi är en liten förening som har vuxit sig stor genom att ta på oss dessa uppdrag och därmed följande understöd. Vi ser det som en vidare uppgift för oss att inte bara hjälpa till med vår årliga fest, utan i vidare mening bidra till att vårt ö-samhälle ska leva och växa med hjälp av tro och kultur.



"Backmans lykta"

En förebild är kökarprästen Runar Backman, som på 1940-talet ordnade så att vi fick en fyr på Trännskär i norra inloppet till Kökarfjärden. Det var inte en uppgift som kyrkoherden hade fått utan tagit sig, den står där än i dag.

Våra stora uppdrag till trots är vi ändå små. Ibland hinner vi inte med alla uppgifter. Festen sommaren 2017 blev mindre välplanerad än vanligt, men tack vare att kökarbor och föreningsmedlemmar löste det sig väl. Projekten – härbärgen, pilgrimsled – är inte lätta att sköta och får oss i styrelsen att ibland känna oss som Gulliver i lilleputtarnas land: vi har stora bidrag, stora uppgifter men är bundna till småaktiga villkor och petnoga regler.

2017 års fest

Årets fest inföll 1-3 juli med temat "enkelhet".

Föreningen	Styrelse	Franciskusfesten på Kökar
<p>Föreningen Franciskus på Kökar tiller Franciskus sommarfesten genom att varje år den första söndagen i juli ordna år 1979, till en omfattande fest.</p> <p>Föreningen gör olika perspektiv på Franciskus, baser, budskap och gårdingar, språket den ordliga, den kyrkliga, den historiska (dagligt till kökaren på Kökar), den musikaliska och den konstnärliga.</p> <p>Föreningen bildades år 2008 av Ålands andra sköglödförbundet, Kökar Kökar, Kökar hembygdsförbund, Kökar kommun och Franciskusordningslaget i Finland.</p>	<p>Christian Pielaj Kerstin Galdén Gösta Lindholm Peter Karlsson Johannes Wälberg Lars Thilander Yvonne Röhng Lennart Kunkkonen Marja Wäster Margareta Pitk</p> <p>Ordförande Vice ordförande Kassör</p> <p>Suppleent Suppleent Suppleent Kassör</p> <p>www.franciskusax</p>	<p>Program 2017</p>
Fredag 30 juni	Lördag 1 juli	Söndag 2 juli
<p>09:00 Morgonandakt Arkivet vid härbärgen - Årlig - Fästing 12:00 Lunch vid församlingssalen 13:00 Fortsatt arbete vid härbärgen - Årlig - Fästing 16:00 Konvalescensstämning med Pire Tuomikoski varför på temat "Substans" Åggesås församlingssalen 19:00 Inläggning av Franciskusorden 2017 i Sköta Anna Kirka - Fästing - Årlig</p>	<p>09:00 Pilgrimsmässa 09:00 Öppet möte och föreläsning om profet (Charkinen, pilgrimsledet) år 2019 11:00 Lunch vid församlingssalen 14:00 Brudar Elden. Revolucion och sköglödförbundet 16:00 Sköglödförbundet på temat "Substans" med bidragarna Björn Vikström och Lennart Kunkkonen 19:00 Kvinnor i kyrkan med Sköglödförbundet. Kvinnornas sköglödförbundet, ordkräver och bidragare 20:00 Kattkonserter</p>	<p>09:00 Morgonandakt 09:00 Åggesås församlingssalen med ett av utvalda 11:30 Lunch vid församlingssalen 12:00 Litterär föreläsning med bidragarna Björn Vikström och Lennart Kunkkonen. Lång Fester Karlsson 13:00 Fästing med avsnittet sköglödförbundet, musik, sång och kaffeservering Pettere ordkräver</p>
Service på Kökar		
<p>Antares Gästhamn 0467-35 28 58 Bakfälls Sallé & restaurang 038-05 905 Hansperingsgården Kökstjänst gästhem och stugor 048-05 709 Kökar kommun 038-05 829 Kökar handelsbod 038-05 570 Kökar Taxi 0460-72 12 07 Sundby 0460-82 66 08 gästhem & camping 0467-342 12 42 Sköglödförbundet lagert & café 038-49 900</p>		

Fredagen ägnades åt praktiskt arbete vid härbärgen, som nu börjar stå klart. De första gästerna har redan sovit där, och sovit gott.

Konstnären Pive Toivonen, som vistats mycket på Kökar, ställde ut i församlingshemmet.



"På Atlantens fjäll"

Dagen avslutades med andakt och sång i Kökar kyrka.

Lördagen startade med pilgrimsmässa, varefter följde en presentation av och diskussion om föreningens verksamhet i det nya härbärgat. Ämnen var förstas härbärgat, pilgrimsleden och jubileumsåret 2019.



Lennart, Yvonne och Stefan

"Broder Kilian" gavs i kyrkan och sedan fördes en dialog på temat "enkelhet" i församlingshemmet som leddes av Yvonne Terlinden. Hur kan man själv, praktiskt, i sitt eget liv, förverkliga de franciskanska idealen?

På kvällen gav KökarRöster och Rådmansö kyrkokör konsert i kyrkan.

Söndagen inleddes med morgonandakt och vi höll sedan årsmöte, varvid Christian Pleijel valdes till ny styrelseordförande, Stefan Djupsjöbacka, Katarina Gäddnäs, Peter Karlsson,

Gun Lindblom, Diana Lundqvist och Johan Wihlborg till ordinarie ledamöter, samt Lennart Koskinen, Yvonne Rubey, Lars Thillman och Maria Widén till suppleanter, samtliga för två år.



Christian tackar Kerstin

Kerstin Gäddnäs och Philip Hällund lämnade styrelsen och tackades varmt av årsmötet.

Temat för 2018 års fest blir hållbar andlighet, tolkat som "jordad andlighet".

Temat för jubileumsåret 2019 blir ekumeniken, kanske uttryckt som "Under samma tak" eller "Ett gemensamt bord". Vi vill återuppleva 1979 års fest. Påvens nye kardinal Anders Arborelius – som tycks komma att få ekumeniken på sitt bord – kanske kan vara intresserad av att ha Kökar som "testbädd"?

Vi ska ha en något utvidgad litenhet: försiktigt utöka medlemskresten.

Avseende föreningens uppdrag konstaterades att föreningen står för det praktiska: mat, logi, bygga härbärke, dra en pilgrimsled över Kökar med början i Åbo och slutet i Trondheim. Föreningen kan hjälpa till med finansiering av extraordinära insatser. Den är församlingens tjänare. Församlingen står för det andliga: predikan, dialog, mässa, ekumeniken, inbjudan av gäster, program och värdskap. Församlingen ber föreningen om hjälp där det så behövs.

En referensgrupp bildades för att bistå församlingen med festen. Där ingår kyrkoherden själv (sammankallande), Stefan Djupsjöbacka, Katarina Gäddnäs, Lennart Koskinen, Ulla-Lena Lundberg och Yvonne Terlinden.

Den lutherska högmässans liturg var kyrkoherde Peter Karlsson med bistånd av biskoparna Björn Vikström och Lennart Koskinen.

Tyvär var katolikerna i år frånvarande och det ekumeniska inslaget därmed litet.

En sedvanlig friluftsfest avslutade årets fest.



Samtal på församlingshemmets trappa

Till familjerna Gäddnäs, Hällund, Nordlund och Pleijel, till Viola Sundström, Gun Lindblom, Anita Lundin, Diana Lundqvist, Inger Björkman, Christina Westerholm, Kamilla Nordberg, Bengt Mattsson, Yvonne Terlinden, Ulla-Lena Lundberg, Maria Widén, Siv Honthal, Kökar kommun, Kökar skola, Kökar hembygdsförening, Kökarkultur och Kökar-Röster vill föreningen rikta ett varmt tack!

Härbärgets



Härbärgets inre

Arbetet med fas 2 avslutades den sista november. Vad vi inte har mäktat med (= haft råd att göra) är fönster, dörrar, bord och stolar, sänginredning samt värme.

Härbärgets är användbart sommartid och vi kommer att fortsätta arbetet i en fas 3.

Pilgrimsleden



"They perceived the whole fleet moving in order"

Vi drog Albanus och Tjutt-Tjutt över Skiftet

Inom pilgrimsprojektet "S:t Olof Waterway" har vi under året gjort följande:

En studieresa till Trondheim i april



Projektgruppen på resa i Enånger

Rekognoscering, förhandling med markägare och fastställande av ledens dragning över Kökar, via Sottunga, från Långnäs via Lemböte till Jomala, vidare via Gottby till Marsundet till Eckerö Storby.

- ☑ En första pilgrimssegling från Korpoström via Kökar och Sottunga till Långnäs i juni
- ☑ En andra pilgrimssegling från Mariehamn genom Lemströms kanal till Sottunga i september

- ☑ En workshop om hur pilgrimsvandringarna ska "paketeras" och marknadsföras på Kökar i september
 - ☑ En studieresa till Vadstena i oktober
- Vi har fått fantastiskt mycket media kring projektet, se till exempel nedan:



Österbottens Tidning

Gävleborg

START P4 PROGRAM A-Ö TABLÅ LÄTLISTOR ARKIV OM... TIPSA!

Ny pilgrimsled följer spåren efter värstingen som helgonförklarades

Publicerat torsdag 27 juli kl 05:48

Elise Hovanta: Tog fångar de kastrerade och sålde i Spanien
(1:33 min)

Det finns många intressanta platser att besöka i Söderhamnsregionen tycker Elise Hovanta som håller på att ta fram nya leden St Olav Waterway i Söderhamn. Foto: Agneta Sundberg/Sveriges Radio

Just nu håller pilgrimsleden "St Olav Waterway - Pilgrim på havet" på att tas fram. Rutten går från Åbo i Finland via Åland, Söderhamn och Hudiksvall till Trondheim.

Pilgrimsleden går i Olav Haraldssons spår. Han var kung för tusen år sen i Norge och helgonförklarades efter sin död 1030. Men innan dess var han en riktig värsting berättar arkeologen Elise Hovanta.

- De åkte runt i Europa och härjade, plundrade och brände. De tog fångar som de kastrerade och sålde i Spanien.

Men värstingen Olav Haraldsson kristnades så småningom i Frankrike och såg som sin uppgift att kristna Norge. Efter sin död 1030 helgonförklarades han och är begravd i Nidarosdomen i Trondheim, målet för den nya pilgrimsleden. Dit är det omkring 55 mil från Söderhamn. Med bil tar det drygt 7 timmar, att gå ungefär 28 dagar om man snittar två mil per dag.

- Det tar många dar om man går hela vägen. Men det finns nördar, i positiv mening som förmodligen kommer att vandra hela vägen.

Att följa en pilgrimsled kan vara både andligt och historiskt intressant. Om Olav Haraldsson faktiskt passerade Söderhamn är inte helt klart men mycket tyder på det menar Elise Hovanta.

- I ett stråk mellan Ljusen och Söderåla finns många namn som har knytning till Ol, exempelvis Olsång. Ortsnamnsforskare menar att de kan knytas till St Olav.

Om två år är det tänkt att den här ruten St Olav waterway ska invigas. Och förhoppningsvis blir det även fler arbetstillfällen efter leden.

- Det är ju många mil att vandra så det behövs många boenden och mycket färdkost.

Olav Haraldsson föddes i Norge på 990-talet, blev kung för 1000 år sedan, avled den 29 juli 1030. Under medeltiden helgades nästan ett halvt tusen kyrkor över hela Nordeuropa åt Olav den helige. Stora skolar av pilgrimer, särskilt från Norden, men också från andra länder, sökte sig till Olavs grav i Nidarosdomen i Trondheim.

Agneta Sundberg
agneta.sundberg@sr.se
P4 Gävleborg

Pyhän Olavin merireitti vie pyhiinvaeltajat purjelaille

Ensi vuonna avattavan pyhiinvaeltoreitin voi kutsua Korpoströmistä Ahvenanmaalle nykyä purjelaivalle. Markkilla kulkijat lähtevät nostamaan purjotia ja laittamaan ruuskaa.

Pyhän Olavin merireitti on osa uutta purjelaiva-aluetta.

"Tervetuloa, kun lähtevät nostamaan purjotia ja laittamaan ruuskaa".

Korpoströmistä Ahvenanmaalle nykyä purjelaivalle. Markkilla kulkijat lähtevät nostamaan purjotia ja laittamaan ruuskaa.

Ennen lähtemistä...
Korpoström...
Ahvenanmaa...
Korpoström...
Ahvenanmaa...
Korpoström...
Ahvenanmaa...

Yhteistyö...
Uusi reitti...
Historia...
Yhteistyö...
Uusi reitti...
Historia...

FAMILJEN | 13

Till fots och med cykel längs lång pilgrimsled

En pilgrimsresa kan göras till fots - eller på cykel.

I just avsnitt Maria Hovanta berättar om rutan till längs St Olavsleden till Trondheim.

Försvaretsgeneralen Maria Hovanta leder vandringen till pilgrimsleden i Norge som gästar i sommar. Hovanta berättar om rutan till längs St Olavsleden till Trondheim.

LEDARE: Färdledaren Maria Hovanta leder pilgrimsleden till Trondheim.

LEDARE: Kari Ahlborns Farman cyklar längs St Olavsleden i Gd.

Utmärkt! Det här märket visar att vandringen är på St Olavsleden.

NOTERAT
NAHNSDAG
Det är ett hälsosamt sätt att vara aktiv med historiskt utbud. Det kan betyda utbud, utbud eller historia.
Kärlar, Wikipedia, Språk och folkminnen.

DAGENS TEMA
I dag finns punktskriftnas dag och världens största...
Kärlar, Wikipedia, Språk och folkminnen.

VISDOMSORDET
"Min dystra övertygelse är att människor endast kan enas om det som de egentligen inte är intresserade av."

Under det kommande året 2018 sker följande i pilgrimsprojektet:

- Marknadsföring av leden på mässor och events, på nätet och i tidningar
- En gruppresa "I Sankt Olofs spår" från Nagu till Kökar arrangeras i juni av Åland Travel AB
- Vandringsleden över Åland inklusive Kökar skyltas och märks i samarbete med Fastighetsverket på Åland, samt läggs in på digitala kartor
- En pilgrimsvandring planeras västerifrån till årets franciskusfest. Start i Harg (blivande pilgrimscentrum), vandring via Grisslehamn, Eckerö, Jomala och Långnäs till Kökar
- En pilgrimssegling från Eckerö Storby via Signilskär till Grisslehamn arrangeras i september av Åland Travel AB
- Ett enkelt "servicehus" planeras, ritas och byggs på Hamnö i anslutning till härbärgat
- Informationscenter för pilgrimer ordnas på Harparnäs (i samarbete med kiosken) och på Hamnö, samt i Jomala och i Eckerö Storby

Föreningens ekonomi

Vi har haft ett tufft år 2017, främst avseende likviditeten. Det har inte varit lätt att sköta de stora projekten när man är så liten som vi. De andra parterna är kommuner och universitet. Våra leverantörer har visat stort tålamod. Vi har inga arga fordringsägare och inga tvister.

Styrelsen fick senast den 17/12 en ekonomirapport med balans och resultaträkning.

Årsavgiften 10€ betalar du på bankgiro FI40 6601 0001 0662 40, SWIFT/BIC AABAFI22.



Kyrkoherden

2018 års fest

2018 års fest infaller den 29 juni – 1 juli. Temat är "jordad andlighet", Katarina Gäddnäs har glädjande nog åtagit sig uppdraget som festens projektledare.

Programmet är ännu preliminärt men innehåller:

Invigning **fredag** kväll, vernissage med konstnären Nanna Sjöström.

Lördagen startar med pilgrimsmässa och fortsätter med samtal mellan Gunnar Granberg <http://votumforlag.se/gunnar-granberg/> och Stefan Djupsjöbacka. Skådespelet Kilian II uppförs, föreningen håller årsmöte, psalmsångskonsert i kyrkan samt completorium.

Söndagen startar med en dialog om franciskansk teologi och många katoliker, hoppas vi. Fader Henrik Roelvink gästar oss åter. Högmässa kl 10, friluftsfest med pilgrimsprästen från Nidaros som huvudtalare, kl 16 kyrkospelet "Katarina" med 15 sångare ur Belcanto-gruppen, avslutningsandakt.

Du är varmt välkommen. Berätta om oss för dina vänner, vi tar gärna emot lite fler medlemmar och lite fler besök.



Jag önskar dig en God Jul
och ett hållbart Gott Nytt År.

Christian Pleijel, ordförande